

SARA

Thiên Chúa đã ban cho SARA , bạn Ông, một đứa con trai để nối dõi tông đường và làm thành một Dân Thiên Chúa chọn, đông như sao trên trời, nhủ cát dưới biển.

Vui, nhí nhảnh



Đúng là tôi đã cười. Đúng là tôi đã cười



khí nghe Ngài nói với A - bra - ham. Rằng Ngài



sẽ cho tôi sinh ra một đứa con trai

Chậm, than van



1. Tôi đã thường ao ước có một đứa con



trai. Kết quả của tình yêu chúng tôi. Nhưng, tôi



đã luôn thất vọng. Thế rồi tôi đã khóc, đã khóc



đến mờ đôi mắt. Gia - vê ơi! Gia vê ơi! Ngài đã



nghe tiếng tôi chú! Nhưng Ngài giả đố làm ngơ!



2. Đã qua lâu rồi thời son trẻ của tôi. Đã qua



đi rồi niềm mơ ước của tôi. Mơ ước có một đứa



con. Đã lâu rồi tôi không còn dám nghĩ tới.



Thế mà bây giờ Ngài lại bảo rằng tôi sẽ làm mẹ



3. Tôi như sa mạc khô cằn. Bụng dạ tôi già



côi. Thế mà Ngài lại bảo tôi sa mạc sẽ nở



hoa, và bụng dạ tôi sẽ sinh ra cả một dân tộc.



Thế mà Ngài lại bảo tôi sa mạc sẽ nở hoa



và bụng dạ tôi sẽ sinh ra cả một dân tộc.