

# ĂN CHAY

Is. 58,1-9a

Mi Trầm



1. Ăn chay là hủy bỏ xiềng xích bất công, trả tự
2. Ăn chay mà cãi vã nào có ích chi, mà ầu



1. do cho người bị áp bức, chia cơm bánh cho người đang
2. đá hung tợn để làm chi, la cho lớn để mọi người



1. đói, tiếp rước kẻ phiêu bạt không nhà. Ăn chay người trần
2. nghe, kiểu đó chẳng có nghĩa lý gì. Ăn chay chẳng gục



1. trường cho họ áo mặc, kẻ tâm thường nhớ đừng khinh
2. đầu như loài lau sậy, chẳng ưu tư áo mặc thô



1. bì, người tật nguyên nhớ đừng xua đuổi, hãy yêu
2. rập, chẳng phải là ăn nằm trên tro, Chúa không



1. thương yêu thương thật tình. ĐK. Sự sáng người tỏ rạng
2. ưa ăn chay bề ngoài.



tự hờng đờng. Vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn cho



người. Người kêu cầu Chúa sẽ đáp lời.



Người la lên Chúa phán này Ta đây.

