

YÊU CHO ĐẾN CÙNG

Ga 13,1



1. Ngài đã yêu cho đến cùng, yêu bằng cuộc sống. Ngài
2. Hạt mиến thân tan đất lạnh sinh nhiều hoa trái. Chủ



1. yêu, Ngài yêu hết mình, Ngài yêu hết tình. Ngài
2. chiên ngày đêm mỏi mòn đoàn chiên sống còn. Mạng



1. yêu nêu Ngài nhập thể, sống kiếp con người, sống giữa con
2. sống ai chẳng màng tối sê sống rạng ngời, sê sống muôn



1. người vui nhận phận người. Ngài sống như kẻ khó
2. đời trên trời gần Cha. Người đã cho đi tất



1. nghèo gối đầu chẳng có. Ngày đêm Ngài đi khắp
2. cả lanh nhện vượt quá. Giọt máu người xưa đã



1. miến lời Cha loan truyền. Cuộc sống con đường hy
2. đỗ trổ sinh tín đồ. Sự chết dẫn vào đường



1. té với những ê chè, Chúa chết nǎo nè trên đồi Can vê.
2. sống, chết với tội đồi, sẽ sống muôn đời trên trời thêm tươi.



ĐK. Và nầy tình yêu ôi bao lớn lao, Ngài đã sống cho



đồi, Ngài chết cho người tình yêu lớn lao.



Và Ngài đang sống xua tan thất vọng, Ngài chiếu



sáng hy vọng sưởi ấm cõi lòng bao kẻ chờ mong.