

Người Ra Đi

Ca vịnh 125

Hùng Lân

Người ra đi trong nước mắt bưng hạt giống gieo
Người ra đi, ra đi trong nước mắt bưng hạt giống gieo
Người ra đi trong nước mắt bưng hạt là hạt
ĐK: Người ra đi, ra đi trong nước mắt bưng hạt là hạt

Vui nhanh

ruộng gieo ruộng.
Người trở về
ruộng.
Người trở về,
giống gieo ruộng (ư).
Người trở
giống gieo ruộng.
Người trở về

trong tiếng hát ôm những, ôm những bông lúa (ơ) lúa vàng.
về trong tiếng hát (ư) ôm những (í) bông lúa vàng.
về trong tiếng hát ôm những bông lúa vàng, lúa vàng.
trở về trong tiếng hát ôm những bông lúa vàng.



1. Khi Đức Chúa đem hồi hương những tù nhân Si - on, ta tưởng (u)
2. Lúc (u) đó giữa ngoại dân mới nhỏ to: "Việc Chúa làm cho chúng
3. Lay (i) Chúa xin đem hồi hương những tù nhân chúng con, như đem những thác nước
4. Người (i) đi là đi khóc đầy với, bụng hạt (u) giống
5. Vinh danh Cha và Con hợp cùng Ngôi Ba, bây giờ cho đến



như mơ (o). Tiếng cười đầy ắp trên miệng (u) và khúc hát trên môi.
Ôi vĩ đại!" Vĩ đại là việc Chúa đã làm cho ta niềm vui ta đầy tràn.
vô sa mạc! Ai gieo vãi hạt giống trong giọt lê (ê) sẽ gặt hái trong hân hoan.
đem gieo. Lúc về là về hát cao giọng (u) quẩy những bó lúa (u) theo.
(u) vô cùng. Chúa Trời hằng có đã có và đang tới (u) đời đời kiếp kiếp. A-men!

Người ra đi trong nước mắt bụng hạt giống gieo
Người ra đi, ra đi trong nước mắt bụng hạt giống gieo

ĐK: Người ra đi, ra đi trong nước mắt bụng hạt là hạt

ruộng, gieo ruộng (u). Người trở về trong tiếng
ruộng. Người trở về, trở về trong tiếng
giống gieo ruộng. Người trở về, trở về
hát ôm những bông lúa (o) lúa vàng.

hát (u) ôm những (i) bông lúa vàng, lúa vàng.
trong tiếng hát ôm những bông lúa vàng.
trong tiếng hát ôm những bông lúa vàng.